



Bästa medlemmar i Kronobergs slättergille 2018

Vårutskick (eller, snart är det dags!)

Fältet bör varken vara skålformigt eller en brant kulle, det förra för att det skall samla vatten och hålla det kvar en längre tid, det senare för att det inte genast skall kasta det av sig. Dock kan en måttligt kuperad åker bildas till en äng, om den är fet eller bevattnas. Mest rekommenderas dock ett fält på slätten, som är lite sluttande och inte låter regnvatten eller inströmmande rännilar stanna kvar, utan allt eftersom vatten faller på den, rinner det långsamt vidare. Om det därför blir en vattensamling i någon del av ängen, skall det ledas bort genom fåror, ty övermått och brist på vatten är lika mån till skada för gräsen. Det finns också en del ängar som är drabbade av ålderdomssvagheter, vilka de gamla lantbrukarna brukar bota genom att antingen rensa bort mossan och strö ut frön från höloftet eller föra på gödsel, men ingetdera av detta är så nyttigt som att flera gånger tillföra aska. Detta dödar mossan. Dock är dess botemedel inte så effektiva, eftersom det bästa är att plöja upp stället på nytt. Detta bör man dock göra om man övertagit färdiga ängar, men om man skall anlägga nya eller förnya gamla skall man alltså på sommaren plöja upp den plats, som man avsett för ängen, och bereda jorden samt genast beså den med rova, kålrot eller till och med bondböna, påföljande år med spannmål, och under tredje året skall man noggrant plöja den och ordentligt ta bort med rötterna alla kraftiga växter, buskar och träd som finns där, om nu inte avkastningen från planterade träd hindrar en från att göra detta. Därefter skall man så frön av fodervicker blandat med gräsfrö, därpå lösa upp jordkokorna med hackor, jämna till med harv och plana ut jordhögar, som harven ofta lämnar efter sig vid vändningen, så att det inte någonstans finns något hinder för den som skär höet. Fodervickern bör man emellertid inte skära, förrän den mognat och släppt en del frön på jorden nedanför. Då bör skördarbetarna slå den och därefter vattna, om det finns tillgång till vatten och jorden är av det tätare slaget. På lucker jord är det nämligen inte lämpligt att föra in någon större mängd av rinnande vatten, innan jorden blivit tät och hopbunden av växterna, eftersom kraften av det rinnande vattnet sköljer bort jorden och fröna inte kan bilda kraftiga plantor, när rötterna blivit blottlagda.

Av denna anledning bör inte heller boskap släppas in på nyanlagda och ännu sviktande ängar, utan när växterna kommit upp skall de slås med skäror. Som jag redan sagt, sätter nämligen djuren sina klövar i den mjuka marken och låter inte växternas rötter krypa ut på bredden och bli täta, utan de bryts av. Under det andra året skall man dock tillåta att mindre djur släpps in efter höskörden, om nu torka och platsens förhållande medger detta. Under det tredje året, då ängen är starkare och hårdare, kan den därefter ta emot de större djuren. Överhuvudtaget bör man dock se till, att den efter västanvindens intåg under februari månad, omkring den 15 i månaden, de magrare ställena och särskilt de högre belägna gödslas med frön av hö inblandade i gödseln. Hö slås dock bäst innan det torkar, ty dels får man större skörd, dels ger det djuren ett läckrare foder. Det finns dock en avvägning för torkningen, nämligen att det inte skall samlas ihop vare sig helt genomtorrt eller åter färskt, det förra eftersom det verkar som halm, om det förlorar all fukt, det senare eftersom höet ruttar på loftet, om det är för mycket fukt kvar i det, och ofta orsakar eld och brand, då det värms upp av att jäsa. Då man slagit höet, kommer det många gånger regn, och om höet blivit genomvått är det ingen idé att röra i det, utan man skall hellre låta den övre delen torka i solen. Därefter skall man vända om det och, när det torkar från båda sidor, räfsa ihop det till en sträng och därefter binda buntar. Man skall heller inte alls tveka att lägga in det under tak, eller också skall man, om det inte finns någon möjlighet att antingen föra det in i hus eller binda det till buntar, åtminstone lägga upp allt det, som torkat så mycket som skall, i käglor och göra dessa med så vassa toppar som möjligt. Ty så skyddas höet bäst mot regn även om det inte kommer regnskurar är det inte olämpligt att göra dessa kägelformade stackar, så att den fukt, som kan finnas kvar i växterna, liksom svettas ut och avdunstar i högarna. Därefter dröjer förståndiga lantbrukare med att packa även det, som förts in under tak, tills de under några dagar låtit det ligga löst stackat och så liksom mognat och svalnat.

Ur "Tolv böcker om lantbruk" av Columella från första århundradet i vår tideräkning.
Det finns likheter med lindbruk och översilningsängar i Norden.

Årsmöte 2018

Årsmötet hålls torsdagen den 22 mars kl. 18.30 i Vuxenskolans lokaler i Växjö. Smedjegatan 3B, mitt emot plantagen.

Föredrag/information kommer att hållas om de insekter som pollinerar våra ängsmarker

Motioner ska vara styrelsen tillhanda innan torsdagen den 6 mars.

Anmäl gärna om du kommer, för kaffets skull, till Matthias Hackenkamp eller Per Swedin

Lieslipning

Behöver lien slipas? Finns möjlighet till detta hos Kjell Gustafsson eller Niclas Kareld som har slipstenar till förfogande.

Finns intresse av slipsten. En handdragen slipsten säljs p.g.a. platsbrist till överkomligt pris. En andra sten är utan ställning med fyrkantigt hål, diameter 50 cm. 100 kr.

För närmare uppgifter ta kontakt med Per Swedin 070-644 06 69

Kurser

Vi planerar att hålla slåtter- och hässjningskurs. Bestämd plats och datum kommer i sommarutskicket. Hör av er till Kjell 070-586 11 65

Sommarresa preliminärt den 9-10 juni

Vi planerar en resa som har som att besöka ängar, friluftsmuseum och andra sevärdheter i Roskildetrakten i Danmark. Ett utförligare program kommer i sommarens utskick. Bra om intresseanmälan kommer redan nu. Underlättar för bokning av buss och övernattnig.

Vårstädning/fagning

Vi förutsätter att alla deltar i denna viktiga arbetsuppgift för skötsel av våra ängar. Meddela slåttervärderna om du inte kan komma.

Vårstädning-/räfsning sker i:

Lundby lördag den 7 april kl. 09.00 **Ta med eget fika**

Tykatorp lördag den 14 april kl. 09.00 **Ta med eget fika**

Telefonnummer till slåttervärdarna hittar ni i adressförteckningen. **Adresser 2017**

Slåtterplatser

Fundera på var du skall vårstäda och slå. **Tykatorp i Ljungby kommun och Lundby i Uppvidinge kommun.** Du får en detaljerad karta med nästa utskick

Slåttertid sommaren 2018:

Lundby lördag den 21 juli

Tykatorp lördag den 28 juli

Extraslätter

Har du lust att slå och träna hör av dig till styrelsen. Anmäl dig till en av våra slåtterplatser, men du är välkommen till båda.

Slåtterdagen börjar **kl. 09:00** och pågår till uppdraget är uppfyllt.
Var och en tar med mat och dryck till slåttern.